

Terugblikje van Connie op de zangmiddag van 1 november '24

Zoals altijd was het weer een fijne, gezellige, warme zangmiddag, die bijna geheel in 't teken stond van de herfstliedjes.

Maar eerst beginnen we met een frisse Warming up:

Kolonel Bogey, hoppa benen van de vloer en armen in de lucht, lekker bewegen met z'n allen.

Daarna het mooie Welkom, Welkom hoe is jouw naam. Het lied dat de verbinding met z'n allen weer hecht maakt.

Ook de kat van Ome Willem is op reis geweest wordt altijd met veel plezier gezongen, net zoals het lied De duiffies.

Dona nobis pacem, het lied dat 3 stemmig werd gezongen en prachtig klonk door de ruimte.

Daarna het gedicht:

Vergeet niet te voelen, De wind in je haren

Vergeet niet te voelen, gevoelige snaren.

Het mooie lied Herfst komt nader, Herfst komt nader, met de begeleiding van de prachtige klankstaven, die uitgedeeld werden.

Het kleine Cafe aan de Haven galmde door de ruimte. Daarna This little light of mine.

Noyana, het mooie Indianenlied, dat nooit verveelt en wat je eindeloos kan doorzingen.

De herfst is zo mooi met begeleiding van de dwarsfluit.

Intermezzo met piano en gitaar: Conquest of Paradise, indrukwekkend mooi.

In de Jungle, begeleid met trommels en fluit.

Met de uitsmijter Kom van dat dak af en daarna Nu Vaarwel zing vrij en en blij, kwam er weer een aan deze fijne middag,

Lieve mensen graag tot de volgende keer.