

Terugblikje Geheugenkoor Alkmaar 10 mei 2019

Toeval bestaat niet. Of toch?

Ik kan vandaag onverwacht niet naar het koor. En wat is het thema? *Liederen van ver weg en dichtbij*. Ik ben ver weg, maar met het schrijven van dit Terugblikje lijk ik toch dichtbij. Want ik heb natuurlijk het programma en de mailtjes van mensen die we misten met informatie wat er gedaan is. En zo is er toch fijn een Terugblikje.

De middag begint met het *Westfries Volkslied*.

*Waar de golfjes kabb'len langs het IJsselmeer
hurken achter dijken vele dorpjes neer.
Daar ligt ons West-Friesland, 't land van veld en wei,
waar de bollen groeien in een bonte rij.
Ja, daar wil ik wonen, land van sloot en riet.
Dat is ons West-Friesland, dat vergeet ik niet!*

De Amsterdammers onder ons houden meer van het Waterlooplein.

*Ik liep een beetje door de stad
Ik had geen doel ik deed maar wat
Toen bleek ineens, ik stond er weer
Als iedere keer
Die oude plek in Amsterdam
Waar ik al duizend malen kwam
En waar ik altijd weer wil zijn
Het Waterlooplein
Oh, Waterlooplein, Oh, Waterlooplein
't Is mooi en lelijk tegelijk
Armoedig en toch ook weer rijk
't Is weemoed met een scheutje gein
Het Waterlooplein*

Toen de Nederlandse dichter Hendrik Marsman eens aan de Middelandse Zee verbleef schreef hij het gedicht *Herinnering aan Holland*. Miep en Nelly dragen het samen voor.

*Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,*

*kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreemd en gehoord.*

Denken aan is iets anders dan heimwee hebben. Heimwee kan de reiziger, maar ook de achterblijver overvallen. Greet bezingt dit treffend in het lied *Hallo Bandoeng*.

*'t Kleine moedertje stond bevend
Op het telegraafkantoor
Vriendelijk sprak de ambtenaar: "Juffrouw
Aanstands geeft Bandoeng gehoor"
Trillend op haar stramme benen
Greep zij naar de microfoon
En toen hoorde zij, o wonder
Zacht de stem van haren zoon*

*Hallo, Bandoeng
"Ja moeder, hier ben ik"
"Dag lieve jongen," zegt zij, met een snik
Hallo, hallo "Hoe gaat het ouwe vrouw"
Dan zegt ze alleen "Ik verlang zo erg naar jou"*

Vanmiddag heeft niemand heimwee. De zangers genieten van de mooie liedjes van ver weg en dansen vrolijk op de Spaanse klanken van *Un poquito cantas*

*un poquito bailas,
un poquito lelola,
como un canario.*

*Le-lo-la, le-lo-la,
le-lo-le-lo, le-lo-la,
le-lo-la, le-lo-la,
le-lo-le-lo-la.*

En het Israelische *Hava Nagila*.

*Hava nagila, hava nagila
Hava nagila venis 'mecha
Hava nagila, hava nagila
Hava nagila venis 'mecha
Hava neranena, hava neranena
Hava neranena venis 'mecha
Hava neranena, hava neranena
Hava neranena venis 'mecha
Uru Uru Achim
Na na na na na na na*

*Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Na na na na na na na na
Nagila Ha, Nagila Ha,
Nagila Venis 'mecha*

Op het Mexicaanse *La Cucaracha* is het helemaal feest.

*De cucaracha, de cucaracha is een dans uit Mexico.
De cucaracha, de cucaracha, alle Mexicanen dansen zo!
De cucaracha, de cucaracha, dans gewoon maar met
me mee.
De cucaracha, de cucaracha, dansen is plezier voor
twee.*

Tenslotte zingt Annemiek het lied *Als de liefde maar blijft winnen* van Daniel Lohues.
Applaus!

*Zolang het vuur zal blijven branden
Schietsen vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
En alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed*

Weetje: De Utrechter Rob Heerdink schildert regelmatig mooie teksten of actuele afbeeldingen op zijn muur in de Adelaarstraat. In december 2017 schilderde hij een couplet uit het nummer *Zolang de liefde maar blijft winnen* op deze muur. Heerdink ziet deze tekst "als een beetje relativerende hoop in deze donkere dagen".
Hoe mooi is dat!

Met vriendelijke groet,
Marja Ruts

Als de liefde maar blijft winnen.

*Zolang de Oostenwind blijft waaien
Zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
Komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
Komen kuikens uit de dop*

*Zolang het vuur zal blijven branden
Schietsen vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen*

*En alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed*

*Zolang de lente maar blijft komen
En dan de zomer, dan de herfst
Als de winter maar blijft dromen
Van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
Voor het zilveren licht en eb en vloed
En als die liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed*

Daniel Lohues