

Terugblikje op de zangmiddag van vrijdag 12 juli

"Breng eens een zonnetje onder de mensen..." is het eerste lied, dat we zingen en dat is wat we volgens mij elke veertien dagen doen.

Met elkaar laten we voor elkaar het zonnetje even schijnen.

Zoals altijd zijn we gestart met een warming up, dit keer op de melodie van Mary Lou. We doen wat inzingoefeningen

en begroeten elkaar met onze namen in het Welkomstlied.

Na het zonnetje zingen we over de "Middelandse Zee". Gertje brengt ons er met haar mooie fluitspel naar toe.

Met gebaren en met de trommel zingen we daarna "Een met de natuur". Heija, heija, heija.....

Dan volgt een grappig gedichtje over de hitte:

"Sjonge, jonge, wat een hitte,

sjonge jonge 't is zo heet.....

Tweestemmig zingen we het prachtige afrikaanse liedje Yemaya Assesu. Yemaya is de godin van vruchtbaarheid en moederschap.

Dan uit de musical Ja zuster, nee zuster: "Wil u een stekkie van de fuchsia"

Joop leidt de pauze in op zijn accordeon met "Het kleine cafe aan de haven"

Tegelijkertijd gaan de deuren open en komt een blijde zangeres binnen met haar dochter.

Zij kon na een akelige val lange tijd niet komen.

Ze worden door iedereen hartelijk begroet.

In de pauze speelt Joop vrolijk door, wordt er getrakteerd, drinken we een sapje en wordt er gezellig gepraat.

We zingen weer verder met "Zo heerlijk rustig" en "Hemel en aarde kunnen vergaan"

Een hoopvol lied voor de musici want "die blijven bestaan".

Dan gaan we even naar Suriname en zingen "A la presi, komisi da botri". dat wil zeggen:

Elke keuken heeft een keukenprinses.

Als intermezzo zingt een van de vrijwilligers het prachtige liedje "Ik wil alleen zijn met de zee" van Toon Hermans. Toon komt steeds weer bij ons terug met zijn mooie liedjes en gedichtjes. Het is ontroerend mooi gezongen en we zijn er even stil van.

Met "Tiritomba" en dansend op "La cucharacha" naderen we het eind van de middag.

We luiden de zomervakantie in met "We'll meet again". Maar niet "don't no where, don't no when". Want dat weten we wel! We'll meet again op 6 september.

Dan hopen we elkaar allemaal weer terug te zien.

We zingen deze fijne en hartverwarmende middag uit met ons afscheidsliedje "Nu vaarwel."