

Terugblikje Geheugenkoor vrijdag 15 november 2024

Wat was het weer een fijne en gezellige zangmiddag afgelopen vrijdag. In een grote kring deden we opwarmingsoefeningen met het lied "Yellow Submarine".

Na het inzingen klonk het Welkomstlied onder begeleiding van de djembé. Iedereen stelde zich voor door haar of zijn naam te zingen.

Dan beginnen we het repertoire van deze middag met "Kleine kokette Katinka".: Een populair liedje uit 1962 van de Spelbrekers.

Met het geluid van de regen uit de regenstaaf op de achtergrond zingen we : Zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam".

Toevallig ook uit 1962 en gezongen door Rob de Nijs.

In canon stampen we op het dek, het hoofd geheven in de nek met "Storm op zee".

Het gedicht komt uit een verzamelbundel van alles wat Wim Sonneveld heeft gezongen en voorgedragen.

Het is voor hem geschreven door Annie M.G.Schmidt. Een humoristisch gedicht met de titel "t Is voor je bestwil".

Heel bijzonder klinkt het lied "Herfst komt nader" met alle verschillende xylofoonachtige geluiden op de klankstaven.

Prachtige muziekinstrumentjes in mooie kleuren.

Arm in arm onder de paraplu zingen Roos en Erna daarna "Weet je nog wel, die avond in de regen".

En tenslotte voor de pauze "This little light of mine".

In de pauze worden de kelen gesmeerd met een sapje en wordt er gezellig met elkaar gekletst.

Na de pauze beginnen we met het mooie Afrikaanse liedje "Bele mama", een eerbetoon aan alle moeders en Moeder Aarde. In canon klinkt het nog mooier!

Op de fluit begeleidt Gertje ons met het lied "De herfst is zo mooi".

En we zingen "Daar bij de waterkant". Een van de grootste successen van Eddy Christiani, die zichzelf begeleidde op de gitaar.

Johanna en Wil zingen vervolgens "Quand le soleil dit bonjour aux montagnes". Een mooi duet in het Frans en het Engels van een verrassend duo.

We besluiten de middag met drie liedjes:

"Een vriendelijk aardig vogeltje", een lief, oud liedje uit de 19e eeuw.

"You are my sunshine"

"Oh when the saints". Dit uitbundig gezongen lied nodigt altijd uit tot dansen.

Velen wagen zich op de dansvloer en eindigen zingend in een grote kring.

Daarna sluiten we af met ons Vaarwellied: "Ik denk aan jou, doe dat dan ook aan mij" wensen we elkaar toe.

Het was weer een hartverwarmende middag.