

Terugblikje op de zangmiddag van 18 oktober

Wat was het weer een heerlijke middag . En ook weer een grotere kring. We verwelkomden 2 nieuwe zangers en een vrijwilliger die kwamen kijken of het geheugenkoor iets voor hen was . Ik kan nu al verklappen dat iedereen (dus ook deze 3 nieuwe mensen) enthousiast meezongen en zelfs mee dansten .Dus hopelijk zien we ze de volgende keer weer terug.

Natuurlijk sloegen Gertje en Roos zoals vanouds weer de maat en speelden Mieke en Gretha op gitaar en piano.

Een energieke warming up van lijf en leden door Roos op de melodie van Those were the days , werd gevolgd door een stemopwarmer waarbij we flink de hoogte in gingen met onze stem.

Nadat we elkaar welkom hadden toegezongen kwamen de liedmappen tevoorschijn en zongen we Que Sera van Doris Day in een Nederlandse vertaling . We reden in een Rijtuigie naar Vinkeveen en bleven bij Annie MG om ook nog M'n Opa te zingen.

Op het lied Kalinka werd met elkaar een mooie volksdans gedanst voor wie dat wilde en kon. En keerde de rust weer terug door het even zonder boek maar wel 2 stemmig Noyana te zingen.

We werden deze keer weer echt verwend met een prachtig intermezzo door Gertje en Gretha op de dwarsfluit, zij speelden een prachtig klassiek stuk, waarbij het muisstil werd en we allemaal enorm genoten.

Maar na deze rust is het tijd voor het meebeweeg lied Storm op zee die we in canon zingen.

En met de energie van het stormlied nog in onze stem klonk Sammy van Ramses Shaffy weer geweldig .

En dan is het alweer tijd om met elkaar af te sluiten en klinkt het afscheidslied Vaarwel en vertrekt iedereen weer vol energie en neuriënd naar huis.