

Terugblikje op zangmiddag Geheugenkoor 20 sept. '24

Met vandaag een aantal gasten hadden we een grote kring en daarmee een welluidend koor.

Mooi om te zien hoe hartelijk mensen werden ontvangen en hoe fijn men 't vond om elkaar weer te zien.

We maken 't lijf wat los met bewegingen op Yellow Submarine en smeren de stembanden met inzingoefeningen.

Met het welkomstlied heten we elkaar welkom. Iedereen zingt zijn naam.

Het liedje "Wordt wakker, het zonnetje is al op" is een vrolijke start met prachtige begeleiding van Gertje op de dwarsfluit.

Wat fantastisch dat we elke keer zo'n mooi orkestje hebben met ook nog piano en gitaar.

Na "Middelandse Zee" zingen we "Zing en dans met mij" in canon. Dat klinkt zeer overtuigend met zo'n groot koor.

Dan een gedichtje over de zon, die je verwarmt als een deken, een gele jas.

We krijgen symbolisch een roos aangereikt bij het bekende liedje van Conny van de n Bosch: "Ik geef je een roosje, mijn roosje".

En we leren een nieuw liedje: "This little light of mine."

Dan lopen we met muziekinstrumenten als een orkest door de zaal en zingen: "Hoor de muzikanten."

In de pauze wordt er een sapje gedronken en wordt er gezellig gekletst.

Daarna zingen we "Daar bij de waterkant" (van Eddy Christiani) en "De kleine dingen die het doen" van Saskia en Serge.

Bij veel liedjes horen we her en der een tweede stem klinken. Die zitten nog goed in het geheugen.

Het liedje "Eén met de natuur" wordt een waar dansfeest. Dorine, die vaak in India komt, geeft in haar mooie india-jurk een opzweepende dansdemonstratie. We worden allemaal aangestoken door haar enthousiasme en klappen vrolijk mee. Heija, heija, he!

Stil worden we weer van het intermezzo, prachtig gespeeld door Gertje op de fluit, Greta op de piano en Mieke op de gitaar. Het is een traditionele Klezmermelodie, Uri Tzion; geschreven ter ere van de opgaande zon.

Met "Brandend zand" en dansend op "Oh when the saints" zijn we aan het einde van de middag gekomen.

Als afsluiting zingen we elkaar, zoals altijd, toe met het liedje "Nu vaarwel"

Het is fijn om iedereen blij naar huis te zien gaan. We hebben weer heerlijk gezongen.