

Terugblikje op de zangmiddag van het Geheugenkoor dd. 21 april '23

We kunnen weer terugkijken op een gezellige en vrolijke zangmiddag. Lekker zingen met elkaar in een grote kring. We verwelkomen daarin 2 gasten en een nieuwe zanger met haar dochter.

Zoals altijd starten we met een warming up. Deze keer doen we dat met de Yellow Submarine van de Beatles. En ook onze stem krijgt een warming up met wat inzingoefeningen.

Daarna zingen we o.a. Kleine kokette Katinka van de Spelbrekers en van Doris Day: Que sera, sera, what will be, will be: wat zal zijn, zal zijn; wie weet wat de toekomst biedt.

We luisteren naar een gedicht over de grutto, de mooie weidevogel, die symbool staat voor het begin van de lente en voor de natuur, die bedreigd wordt. Als lied wordt dit gedicht heel mooi gezongen door Syb van der Ploeg.

We wandelen vrolijk rond met Jo en haar banjo en Lien met haar mandolien en we luisteren naar twee limburgse zangers, die de klokken laten luiden in hun geliefde Limburg : loe-ende klokken.

Dan volgt een prachtig muzikaal intermezzo van onze dirigente op de dwarsfluit.

Als de middag ten einde loopt nemen we afscheid van vrienden (Gute Nacht Freunde) en zwaaien we een kleine vriend uit (Adieu mein kleiner Gardeofficier).

En we eindigen hoopvol met "We zullen doorgaan..." van Ramses Shaffy. En dat gaan we zeker, elke veertien dagen, "tot we samenzijn". Daar verheugen we ons allemaal weer op na deze blije middag.

Ook de nieuwe zanger ging blij naar huis en verzuchtte: "Ik heb zo ontzettend genoten."