

Terugblik op onze zangmiddag van 22 maart 2024

Terwijl het alweer bijna zover is , en we a.s. vrijdag weer gaan zingen nog even nagenieten van de afgelopen keer.

Met de lente in aantocht (we kunnen niet wachten) zongen we al veel lenteachtige liedjes.

Maar naast de zonnige sfeer , stonden we ook stil bij het overlijden van Nel, die zo graag in ons koor zong en hier zo zichtbaar van genoot.

Het zwierige lied over de Moldau zongen met haar in gedachten

Met daarbij aansluitend een gedicht over Nederlandse rivieren die traag stromend door Holland gaan. Voorgedragen door 1 van onze vrijwilligers.

Met veel gevoel van de zangers klonk het Hallelua van Lenard Cohen, dit maal vertaald in de prachtige Nederlandse tekst s over de lente.

Kleine kokette Katinka kwam even langs , wat voor veel vrolijkheid zorgde.

En vergeet dan niet de duiffies die hun erwttjes van Gerritje zo graag wilde hebben.

Roos haalde met haar centenbakkie toch weer wat centen op als orgelman en de voetjes gingen van de vloer bij Foxy Foxtrot.

Na het dansen is het goed om even in alle rust te genieten van een muzikaal intermezzo door onze pianiste Gretha die een sfeervol pianostuk The Harbour speelde.

Verder bleek het swingende lied Rock my soul prachtig te klinken als we dat in 3 groepen doorelkaar zongen.

De middag vloog weer om en , en voor we het wisten klonk alweer ons vaste laatste lied : Nu Vaarwel, en ging iedereen weer vrolijk naar huis.