

## Terugblikje Geheugenkoor Alkmaar 28 september 2018

Always look on the bright sight of life. Bekijk het leven van de zonnige kant. Dat is vandaag het thema waaromheen Roos de liedjes heeft uitgezocht. Een wijze levensles die veel van ons vroeger al kregen in onze Poezie-albums. Daar stonden versjes in als

*Een vrolijk humeurtje,  
Een zonnige lach,  
't is het levensdeuntje van iedere dag.  
Wees vrolijk en vriendelijk,  
Voor groot en voor klein,  
Dan zul je heel je leven,  
Ook zelf gelukkig zijn.*

*Zing een liedje elke dag,  
Een groot ofwel een kleintje.  
Een liedje dat wat aardig is,  
Of één met een refreintje.  
Maar zing toch minstens iedere dag,  
Een liedje naar je zin.  
Dat houdt je hart zo mooi en warm  
En alle levensmoed erin.*

Later hoorden we het motto vertaald in modernere liedjes, zoals *Breng eens een zonnetje onder de mensen* van August de Laet.

*Het leven dat is geen pretje  
Ik weet er alles van  
Ben je bedrukt, verzet je  
Maak er van wat je kan  
Als je het geluk wilt zoeken  
Hangt aan een zijden draad  
En je succes wilt boeken  
Luister dan naar mijn raad*

*refrein  
Breng eens een zonnetje  
Onder de mensen  
Een blij gezicht te zien  
Doet je toch goed  
Vervul zo nu en dan  
Hun liefste wensen  
Een beetje levensvreugd  
Schenkt nieuwe moed  
Breng eens een zonnetje  
Onder de mensen  
Een blij gezicht te zien*

En het kampvuurlied

*Hemel en aarde kunnen vergaan  
Vrolijke musici vrolijke musici  
Vrolijke musici blijven bestaan*

Tegenwoordig hoor je het niet meer zo vaak, een Fanfare in de straat. Maar als hij er is trekt het altijd veel publiek en wordt (bijna) iedereen blij!

*Hoor, de muzikanten spelen in de straat  
Kijk hoe vlug een ieder naar een raam toe gaat  
Vrolijke gezichten plots, door wond're kracht  
Wie zo-even zuchtte, heeft nu pret en lacht*

*Refrein*

*Tsjeng-boem, tsjeng-boem, tsjeng-boem, tral-la-la-la  
De muziek trekt allen aan, doet blij door 't leven gaan  
Houdt 't ha -art jong en lustig, kwiek  
Hoera! voor de muziek*

*Hoor, de muzikanten komen nu voorbij  
Hier en daar een clu-ubje, lachend wachten zij  
Moeders met haar klei-ntjes, jongens op de fiets  
Voor zo'n vrolijk wijsje geeft graag ieder iets*

*Refrein*

*Hoor, de muzikanten ver nu hier vandaan  
Steeds het zelfde wijsje, tot ze huistoe gaan  
Zachtjes zingen allen 't deuntje dat verdween  
Lichtjes in de ogen, gaan nu allen heen*

*Refrein*

De orgelman met zijn pierement. Daar kun je op straat toch ook niet zonder glimlach voorbijlopen. De orgelman zelf lacht niet altijd. Hij moet sappelen voor zijn centen. Vandaag is Ton de orgelman. Hij spaart voor een grotere pet. Nou, de opbrengst van vanmiddag is 1 ... pepermuntje ...

# HET LIED VAN WILLEM PAREL

(Daar is de orgelman)

Als zoon en kleinzoon van een orgeldraaiër staan ik hier  
Ik demonstreer de parelslag en ieder heeft plezier  
Me manzers danke zeer balleefd en tikke an d'r pet  
Wij make van het leve meer een gijntje: weet U det?

De polletiek is waterverf, daar doe ik niet an mee  
Je stort je eigen in 't verdriet, je zaak in de purê  
En is er soms es heibel of leile, zeg dan maar;  
Ach niet op reageren Lena en 't is voor mekaar.

Komt willen 's avus bekaf thuis van 't draaie op de straat  
Dan weet hij dat bij Dora reeds de prak op tafel staat  
Zijn tafel en zijn krantje leggen bij zijn eigen stoel  
Dan komt de kinderschaar uit bed en zingt de heleboel

## Refrain

Daar is de orgelman daar is de orgelman  
Met z'n pie - pie - pie - re ment  
Daar is de orgelman daar is de orgelman  
Met z'n ari - as en deuntjes die iedereen kent  
Ieder z'n eigen lied ieder z'n wens  
Vergeet ' centenbakkie niet,  
Want ook een orgelman is maar een mens  
Rel - de - rel del - del - del! Daar is de mens  
Rel - de - rel del - del - del.

Gertje en Roos hebben een heel andere stijl. Zij spelen en improviseren op de Russische citer en de duimpiano. Daarbij zingen ze samen en beurtelings het lied dat Mieke Korteweg gemaakt heeft.

*Herfst komt nader  
Herfst komt nader  
Herfst komt meer en meer  
Bladeren vallen  
Bladeren vallen  
Bladeren vallen neer  
Herfst komt nader  
Herfst komt nader  
Bladeren vallen neer*

We zijn er even stil van.

Stil zijn we ook bij het verdrietige bericht dat Ans is overleden.

Ans heeft jaren bij en voor het koor gezongen. Vrolijke, enthousiaste Ans. Samen met zanger An op de lagere school gezeten en muziekles gehad van mevrouw Tussenbroek. Gezongen in een kinderkoor onder leiding van Jacob Hamel. Zangles gehad van Therese Steinmetz. Vaak dansen met maatje Ton. Altijd bereid om voor ons een solo te zingen. Bijvoorbeeld het lied *Ik zou je het liefste in een doosje willen doen* van Donald Jones.

We steken een kaars aan en zingen één van haar lievelingsliederen, het *Wiegenlied* van Brahms.

*Welterusten, goede nacht, alle sterren die blinken  
Met een knipoog zeggen zij, slaap maar lekker net als wij.  
Morgen schijnt weer de zon, en met jou met een lach  
Morgen schijnt weer de zon, en begint er een nieuwe dag.*

*Welterusten, goede nacht, alle vogels gaan slapen  
Met een knippoog zeggen zij, slaap maar lekker net als wij.  
Morgen schijnt weer de zon, en met jou met een lach  
Morgen schijnt weer de zon, en begint er een nieuwe dag.*

*Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht,  
Mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck!  
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt  
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt*

*Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht  
Die zeigen im Traum, dir Christkindleins Baum  
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum's Paradies  
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum's Paradies*

Met vriendelijke groet,  
Marja Ruts