

Terugblikje Geheugenkoor Alkmaar 30 maart 2018

In de Nieuwsbrief Geheugenkoor van december 2017 vertelde Anneke dat ze maar één ding mist bij het koor: een mooie mannenpartij! Vandaag wordt haar wens vervuld. Een mannenkoor zingt *Oh when the Saint*. Zeven mannen! Dat geeft een prachtig geluid!

*Oh when the saints go marching in
When the saints go marching in
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in*

Daarvoor zong een koor bestaande uit Korrie, Ans, An en Miep:

*Als de winter vlucht voor de lentelucht
En de zon het nieuwe leven wekt
Als een bloesemkroon met haar tederschoon
In de hof die naakte twijgen dekt
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijdt
Wees gegroet volschone lentetijd
Wees gegroet, wees gegroet
Wees gegroet volschone lentetijd*

*Ja ons harte gloeit nu 't viooltje bloeit
Nu ons 't madeliefje tegenlacht
En met blijden klank brengen w'onze dank
Voor de zonneglans, der bloemenpracht
Zo weerklinkt ons vrolijk lied dan wijd en zijd
'k Heb u lief, o schone lentetijd
'k Heb u lief, 'k heb u lief
'k Heb u lief, o schone lentetijd*

Nico zegt, "een meisjeskoor!" Ach ja, een meisje blijf je altijd.

Maar dan is het mannenkoor eigenlijk een jongenskoor ...

De dames zingen het lied overigens uit het hoofd. Ze hebben de tekst wel voor hen, maar gebruiken die niet. "Hoeft niet", zegt Ans. "We hebben het lied op school geleerd."

Een weetje:

Het lied is opgenomen in het Tekstboekje Kun je nog zingen, zing dan mee. Dit boekje is in 1910 uitgegeven en kostte toen 35 cent. De ondertitel luidt:

MET DIT BOEKJE IN DE HAND ZINGT MEN IN HEEL NEDERLAND

Het voorbericht zegt:

Dit goedkope boekje kan naast de zangbundel gebruikt worden om daaruit de tekst der liederen eerst te bespreken en van buiten te laten leren.

Het tijdrovend overschrijven in cahiers wordt erdoor voorkomen.

Waar de zangbundel zelf een te dure schoolprijs mocht zijn, worde dit boekje den leerlingen meegegeven bij het verlaten der school.

Het moge bevorderen, dat, meer dan tot nu toe gebeurde, ook de 2e en 3e coupletten der liederen gezongen worden.

Nelly en Margriet verzorgen wisselend het gedicht van de koormiddag. Ni is de beurt aan Nelly. Zij draagt het gedicht *Sneller* van Ivo de Wijs voor. De tekst staat onder dit Terugblikje.

Vanmiddag krijgen we echter twee gedichten. Margriet leest het gedicht *De Boom* van Liselore Gerritsen voor. Zij heeft dit een paar weken geleden ook gedaan bij de herdenkingsdienst van haar te vroeg geboren kleinzoon Vigo Jean, die het levenslicht niet heeft mogen aanschouwen.

*Blaad'ren vallen van de boom
Nacht stormt wakker
Dag wordt droom
Leven zonder zomergroen
Lijkt hem even niets te doen
Zijn blaad'ren vallen als een zucht
Maar hij strekt zijn armen naar de lucht
In zijn hoop op straks weer bloeien
Want de zomer komt terug*

En dan komt er zomaar een nog ongekend talent naar voren. Het thema van vandaag is Lente. Het lied *Waar de bomen zacht ruisen* past daar prima bij. Het refrein zet met lange uithalen in: *Ti-ri-a*. En dan

*Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, hó.*

Leuk lied. Met gebaren: Handen op de knieën, handen klappen en met de handen gebald en vuisten omhoog een gebaar naar achteren maken.

Maar er is meer. Irene moet zo lachen. Ze wijst naar Gerjon. "Hij jodelt!" Gertje houdt snel de microfoon bij Gerjon en dan doet hij het refrein nog een keertje solo. Al jodelend!

Teslotte spelen Gertje en Loek op de dwarsfluit en de gitaar *Tous les garçons et les filles* van Françoise Hardy. De zangers van het meisjes- en het jongenskoor zingen zachtjes mee ...

Met vriendelijke groet,

Marja Ruts

Sneller

*De oude rust rust op het land
De winter hield verbeten stand
Maar op een morgen komt del ente
En gooit de zaden uit haar hand*

*En plotseling wordt alles sneller
Het jonge groen klimt uit de grond
Ik kijk ernaar met open mond
Verrukt, verbijsterd en verward*

*Plotseling gaat alles sneller
En het snelste gaat mijn hart*

*De trage dagen zijn voorbij
De nieuwe lente vecht zich vrij
En schiet op volle kracht tevoorschijn
Uit de benauwde oude klei*

*En het gaat sneller, aldoor sneller
Lente, lente, volle vaart
Lente, lente, twintig maart
Lente, voorjaar à la carte
Feller, heller, scheller, sneller
Maar het snelste gaat mijn hart*

*Ja, sneller gaat het, aldoor sneller
Vogels vliegen af en aan
Ik zie de bloemen opengaan
De wereld maakt een nieuwe start
Alles om me heen gaat sneller
Maar het snelste gaat mijn hart
O, wat jaagt de toerenteller
Van mijn klaproosrode hart*

Ivo de Wijs; Vroege Vogels' Radioverzen

Waar de bomen zacht ruisen

*Waar de bomen zacht ruisen
Waar de bomen zacht ruisen
Waar de bomen zacht ruisen,
Langs de droomrige pa'en,
Roept de koekoek ons tegen,
Mee naar buiten te gaan.
Ti-ri- a,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, hó.
Fris op stap zonder dralen,
Met de rugzak vooruit.
Uit het hart klinkt een lied op,
Bij de klank van de luit.
Ti-ri- a,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, holdria, koekoek,
Holdria, tiria, hó.
In ons hart zingt de vrede,*

*Snoert rond allen een band,
En we reiken elkander,
Ongedwongen de hand.*

Ti-ri- a,

Holdria, tiria, holdria, koekoek,

Holdria, tiria, holdria, koekoek,

Holdria, tiria, holdria, koekoek,

Holdria, tiria, hó.