

Terugblikje Geheugenkoor vrijdag 4 oktober 2024

Wat was het weer een feestje deze middag en wat komen de mensen weer blij binnen. Met een volle zaal van 28 man, vrouw en vrijwilligers.

Iedereen heeft er weer zin in, en dat maakt deze middagen zo waardevol.

Om twee uur een mooie start met Roos en Gertje.

De warming up. De lambada met mooie bewegingen, waarbij de armen- en beenspieren uitvoerig werden opgewarmd. Daarna de welkomstronde met het zingen van de namen.

Drie schuintamboers met de trommel als begeleiding van Roos.

Ja en toen helaas het lied Het is weer voorbij die mooie zomer. De herfst komt eraan.

De mooie canon Zing en dans met mij klonk prachtig door de grote ruimte met krachtige stemmen.

Het gedicht over de herfst met zijn mooie kleuren.

De kleppermars. Wie kan er nog echt kleppen en ja hoor daar kwamen de kleppertjes tevoorschijn. Een van onze zangers had nog echte kleppers.

En met een grote groep gingen we op pad Door de bossen ,door de heide enz enz

Na Home on the range een prachtig intermezzo; Beethoven gespeeld door een van onze zangers.

This little Light of mine en daarna Dans je de hele nacht met mij.

En altijd natuurlijk de mooie afsluiting met het lied:

NU VAARWEL, ZING VRIJ EN BLIJ

IK DENK AAN JOU, DOE DAT DAN OOK AAN MIJ.

Herfstgedicht

De natuur bereidt zich voor,
voor de zomer valt het doek,
De wind rommelt in mijn haren,
en snuffelt aan mijn broek.

De zon legt met haar stralen,
Een warme deken over mij
De ganzen trekken naar het zuiden
er schiet een eekhoorn voorbij.

Het gekleurde bos ademt
Een zachte natte geur,

Ik proef, de cirkel van het leven,
Ontdek een paddestoel voor mijn deur.

Plots hoor ik in de verte
De kerkklokken slaan,
dan realiseer ik me terdege
Ja de herfst komt eraan.

En lijkt een klein verstild moment
Tot beseft van een groter plan
Leven met al je zintuigen,
daar word je pas gelukkig van.