

Terugblikje Geheugenkoor 5 april '24

En opnieuw, zoals we gewend zijn, weer een hele fijne, gezellige muziekmiddag.

Onder leiding van Roos, Gertje, Mieke gitaar en Harry aan de piano.

Het was een volle zaal en iedereen had er weer zin in.

Met de Lambada zongen we in. En met de armen in de lucht en wiegende heupen werd alles lekker los gemaakt.

Daarna de Tulpen uit Amsterdam; uitbundig en vol energie zong iedereen dit lied mee.

Dat gaat naar Den Bosch toe en Lachend toot de lente; dat laatste werd in no time aangeleerd. Een prachtig lied.

Daarna een gedicht van Speenhof over de Wildzang uit een gedichtenbundel van 1937.

Met het lied Door de bossen, door de heide komt men in de benen en maken we een stevige wandeling door de bossen.

Lieve lente; Suzanne en Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon, worden met veel overtuiging gezongen.

Ook komt het de lied de Fruitsalade weer uitgebreid aan bod; mango, mango etc, etc.

Een prachtig intermezzo over de lente van Gertje op de dwarsfluit, waar men stil van werd.

Van Waterlooplein naar Op de grote stille heide. Het hield niet op.

Tenslotte In the jungle uit de Lion King en Twips om op te swingen.

HET WAS WEER VOLOP GENIETEN DEZE MIDDAG.