

Terugblikje Geheugenkoor Alkmaar 5 juli 2019

De laatste koormiddag voor de zomervakantie. Een paar weken geen koor. Jammer, maar misschien tijd om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld een reisje langs de Rijn.

*Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn
's Avonds in de maneschijn, schijn, schijn
Met een lekker potje bier, bier, bier
Aan de zwier, zwier, zwier, op de rivier, vier, vier
Zo'n reisje met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit
Allemaal in de kajuit, juit, juit
't Is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn
Zo'n reisje langs de Rijn*

Of naar de Middellandse Zee.

*Middellandse zee, souvenir van een zomer
Enkel al het woord is als wijn op de tong
Middellandse zee, wie haar kent wordt een dromer
Die nog nooit voldoende haar charme bezong
Duizend keer (duizend keer)
Kan dit lied al gezongen zijn
Maar ik leer (maar ik leer)
Van de wind soms een nieuw refrein
En steeds weer (en steeds weer)
Geeft de zee mij het tempo aan
In een ritme, dat blijft bekoren,
zolang er licht is van zon en maan*

Als je zo ver weg bent kun je zomaar in de problemen komen. Zing dan het lied Bele Mama!

*Bele Mama
(Dit betekent Mama, help!)*

Of je blijft gewoon heerlijk thuis.

*Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.*

En ga je een dagje uit, bijvoorbeeld naar Amsterdam, denk dan vooral aan de waarschuwing van Annie M.G. Schmidt: *Pas op voor de hitte!*

*Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs...*

*Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.
Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.
Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.*

Waar we ook zijn, we zullen het Geheugenkoor missen. Alleen daar word je door Roos getraceerd op een prachtige vertolking van het lied *The water is wide* met al even geweldige gitaarbegeleiding van Loek. Het is een Schots volksliedje waarin de verschillende fases van de liefde bezongen worden. Dus van heerlijke verliefdheid tot het vervagen van de liefde als ochtenddauw. De tekst van dit lied staat onder dit Terugblikje.

Hoe dan ook, we wensen alle zangers en hun begeleiders een onbezorgde zomer!

*Pak al je zorgen in je plunjezak
en fluit, fluit, fluit.
Aan al je moeilijkheden heb je lak
Fluit maar en 't is uit.
Waarom zou je treuren?
Het helpt je niet vooruit.
Dus, pak al je zorgen in je plunjezak
en fluit, fluit, fluit.*

En we zien elkaar graag weer op 30 augustus!

*Shalom chaverim,
shalom chaverim,
shalom, shalom.*

*L'hit-rah-oat,
l'hit-rah-oat,
shalom, shalom.*

(Dit is Hebreeuws en betekent *Vrede mijn vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten.*)

Met vriendelijke groet,
Marja Ruts

Home on the Range

*Oh give me a home where the buffalo roam,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.*

*Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.*

*Oh give me a land where the bright diamond sand,
Flows leisurely down in the stream;
Where the graceful white swan goes gliding along,
Like a maid in a heavenly dream.*

*Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.*

*How often at night when the heavens are bright,
With the light from the glittering stars,
Have I stood there amazed and asked as I gazed,
If their glory exceeds that of ours.*

*Home, home on the range,
Where the deer and the antelope play,
Where seldom is heard a discouraging word,
And the skies are not cloudy all day.*

The water is wide van James Taylor

*The water is wide, I cannot get over
Neither have I wings to fly
Give me a boat that can carry two
And both shall row, my love and I
A ship there is and she sails the sea
She's loaded deep as deep can be
But not so deep as the love I'm in
I know not if I sink or swim
I leaned my back against an oak
Thinking it was a trusty tree
But first it bent and then it broke
So did my love prove false to me
I reached my finger into some soft bush
Thinking the fairest flower to find
I pricked my finger to the bone*

*And left the fairest flower behind
Oh love be handsome and love be kind
Gay as a jewel when first it is new
But love grows old and waxes cold
And fades away like the morning dew
Must I go bound while you go free
Must I love a man who doesn't love me
Must I be born with so little art
As to love a man who'll break my heart
When cockle shells turn silver bells
Then will my love come back to me
When roses bloom in winter's gloom
Then will my love return to me*