

Terugblikje Geheugenkoor vrijdag 6 september 24

Het eerste begin van ons koor in het nieuwe seizoen is er weer. Bij binnenkomst zag je de glunderende gezichten van onze zangers en hun mantelzorgers . Iedereen had weer heel veel zin in zingen en het werd een uitbundige middag waar ook bewogen, gelopen en gedanst werd. Na het vertrouwde welkom gaf Roos een aanstekelijke dansimpressie op muziek van Quantanameró. Dit bracht ons helemaal in de stemming. Gertje zorgde met de klanken van Con Amore dat we allemaal operazangers of zangeressen kunnen zijn. Via “een reisje langs de rijn” kwamen bij een canon en wel met “het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon” en dit kwam er overtuigend uit bij ons allemaal. Gerard had een gedicht over een hele “optimistische en positieve” mevrouw van Lijsterslag van onze bekende Annie M.G. Schmidt;

*Kent u mevrouw van Lijsterslag?
Kom, kom, u kent haar stellig!
Zij heeft zo'n opgewekte lach
Zij is zo blij, de ganse dag
Zij keuvelt zo gezellig*

*Wanneer u heel veel zorgen hebt
Komt zij blijmoedig binnen.
Al bent u ook totaal verlept,
U wordt door haar weer opgepept,
Ze gaat direct beginnen.*

*Ze praat van flink en dapper zijn,
Ze zegt, we blijven hopen,
Na regen komt weer zonneschijn
En het geluk-dat is zo fijn-
Is niet voor geld te kopen.
Ze is vooral zo positief,
Dat ziet men aan haar hoeden,
Die zijn zo ethisch en massief.
Zij ziet ook in de grootste dief
altijd alleen het goede.*

*Zij weet wat liefde al vermag,
zij zal ons opwaarts stuwen!
Zo is mevrouw van Lijsterslag.
Ik denk dat ik haar zaterdag
onder de trein zal duwen.*

Ja Annie had het niet best voor met mevr. Lijsterslag en dit begrijpen we wel.

Toen kwam de kleppermars. We kregen allemaal een klepper om eens enthousiast te zingen en...kleppen. Roos gaf nog een korte instructie hoe je dit mooi kan doen. Met het lied "kom mee naar buiten" gingen we (bijna) met z'n allen op de muziek rondwandelen in de zaal. "Jan Klaassen de trompetter" was weer heerlijk om te zingen en deed ons weer denken aan die tijd dat we het TV programma zagen "kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen" met Rob de Nijs. En we staken ook nog een kaarsje op voor Wout en lieten een foto van hem rondgaan. Harry verzorgde het intermezzo met een lied van Julio Iglesias waar hij ook iets over vertelde. Heel toepasselijk voor ons koor was het lied van Ramses Shaffy "We zullen doorgaan" en dat werd wel begrijpelijk, heel enthousiast gezongen. Met een swingende "Rock around de clock" en "Nu vaarwel" werd deze eerste middag in het nieuwe seizoen afgesloten.

Met hartelijke groet van Gerard