

Geheugenkoor terugblik 23 januari 2026

Na een lange winterpauze van 6 weken zien we elkaar eindelijk weer.
Kerst en Oudjaar zijn voorbij.

En het nieuwe jaar begon voor ons helaas met een zangdag, die afgelast werd vanwege het slechte weer met sneeuw en ijs.

Fijn om nu weer in een grote kring te gaan zingen.

Omdat we op het laatste moment een aantal afzeggingen kregen, starten we wat rommelig.

Met lege stoelen hier en daar is het geen gezellige, aaneengesloten kring, dus slepen we er gauw stoelen tussen uit en schuiven naar elkaar toe.

Dan kunnen we starten met de warming-up en de inzingoefeningen.

En natuurlijk het welkomstlied om elkaar met het zingen van onze namen te begroeten.

We zingen vrolijk *O, wat ben je mooi* en *Oh Waterlooplein* en daarna 3-stemmig *De klokken van Haarlem*.

Heel leuk om dan voortdurend *Van klingelingeling* en *Bim, Bam, Bom* te horen.

Dan luisteren we naar een gedicht over De ouderwetse winter:

Ik mis de warme chocolade uit het kraampje op de baan

Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan?

Met veel instemmend geknik wordt het lied *Het zijn de kleine dingen die het doen* gezongen.

En sommigen herkennen het hele oude, lieflijke liedje *Daar was een sneeuw wit vogeltje*.

Met *Hagel en sneeuw* zingen we naar de pauze.

In de pauze gaat een jarige rond met een lekkernij van chocola en natuurlijk zingen we haar van harte toe.

94 jaar worden is een gedenkwaardige gebeurtenis.

Na de pauze zingen we een bekend spaans lied *Un canto a Galicia*. De titel zegt de meesten van ons niets,

maar zodra we het gaan zingen gaat menig lampje branden.

Ellen en Roos gaan er een nederlandse tekst op maken, want over het spaans breken we onze tong.

Met klankstaafjes zingen we tweestemmig *Midwinternachtzon*. Het klinkt prachtig.

Als intermezzo spelen Greta op de dwarsfluit en Mieke op gitaar een mooi stuk van Bach.

Je kan een speld horen vallen!

Ten slotte in canon *Hoog laait het vuur* en *Zo heerlijk rustig*.

Dansend in de kring met rolstoel en al zingen we uitbundig *Foxy Foxtrot*.

En met ons Vaarwellied nemen we afscheid van elkaar en gaan ons verheugen op de volgende keer.

Het was weer een gezellige en hartverwarmende middag.